

ERSUS pilgrimstur Skotland Rundt 2024

14-21/7 Inverness-Oban

Besætning: Henrik (Skogger), Henning, Susanne, Agnes og Erik

Inverness - Fort Augustus



I Inverness havde vi et par rolige dage, hvor min søster Susanne kom helt fra Thule for at påmønstre for en uges tid.

Så kom vi i sluserne på Caledonian Canal, det har Ersus prøvet før på Gøtakanalen som i øvrigt er bygget af den samme engelske ingeniør som byggede Caledonian Canal for 200 år siden. Vi skulle sejle 97 km på kanalen, heraf 61 km på de naturlige søer Loch Ness, Loch Oich og Loch Lochy og 35 km på gravede kanaler, gennem 29 sluser og 11 svingbroer.

Teknikken er ret enkel, sluser man op kan der være lidt pres på og ned er det helt fredelig. Vi har en blok i stævnen som forfortøjning køre gennem og tilbage til spillet i cockpittet, så man hele tiden kan holde den stram og holde skibet mod slusevæg og agter fortøjning sættes fast og reguleres ikke under slusning opad. Ved slusning nedad står man nærmest med fortøjningerne i hænderne og regulerer. Gennemfart koster ca 3000 dkk.

Efter afgang fra Inverness lå vi og ventede lidt efter trappesluserne ved Clachnaharry, politiet havde dykkere i vandet – for os uvist hvorfor, men efter ca. 1 times tid blev vi sluppet løs på Loch Ness.

Efter nogle timer fandt vi en mooring ved Urquhart Castle, det sted i Loch Ness, hvorfra Nessie er observeret flest gange, dog nogle år siden hun sidste er set. Dejlig rolig ankerplads.



I Fort Augustus lagde vi ind dagen efter for enden af Loch Ness. Stedet var oprindeligt et fort brugt af skotterne og senere englænderne i borgerkrigen og krigen mod England for at bevare skotsk selvstændighed, hvilket som bekendt ikke lykkedes. Også fordi der var uenighed og krig på kniven mellem de forskellige skotske klaner, som mere eller mindre havde deres små hertugdømmer rundt i Skotland. I øvrigt så betyder Mc-forstavelsen til mange skotske navne det samme som sen-endelsen på vores sen-navne, altså søn af den og den.

I Fort Augustus afmønstrede Skogger, Henning og Agnes og tog bussen til Edinburgh og fløj hjem derfra – specielt ærgerligt at Agnes ikke kunne være med mere, men hun har fra d. 23/7 barselsvikariat som præst på Ærø – og det tror jeg hun glæder sig til.

Der blev tid til en afskedspint!



Fort Augustus – Oban

Nu var vi kun Susanne og mig frem til Oban. Videre gennem søer og sluser jo fantastiske landskaber her i højlandet. Flere dele er i øvrigt ejet af rige danske fonde og rigmænd, hvor dannebrog vejer side om side med det skotske flag kunne vi se.

Ved Fort Williams sejlede vi ud af kanalen og havde derfra en dagtur i regn, modstrøm og modvind – men flot alligevel.



Oban er en meget flot by ved havet, 4 meter tidevand men heldigvis ligger vi ved pontoner. Første nat lå vi på siden af Salka Valka med Hildur og Øjvindur ombord fra Thorshavn, som vi havde nogle dejlige snakke med. De lå for reparation af gearret, så deres sommertur var også blevet noget ændret, som vores jo også blev. 'Vi ses i Thorshavn'.



I Oban lå også jorden rundt sejlerne fra Clipperrace, som vi så sejle ud for at starte på det sidste ben efter ca. 9 mdrs sejlads. Det er arrangeret af Sir Robin Knox-Johnson, som mange vil kende som den første der sejlede jorden rundt uden stop og singlehand 1967-68. Det er en sejlads hvor amatørsejlere kan betale sig til en tur hele vejen rundt eller blot et enkelt ben. Bådene er V-70'ere store hurtige både, men dog for mig at se med solide alurigg og ikke vildt høje master i forhold til deres længde. De blev fløjtet ombord af de skotske sækkepiber og vinkede til os på paradesejladsen forbi havnen inden de stod ud!





I Oban stod Susanne af og her kom Ute og Lasse, kolleger som arbejder på Seruminstituttet og Peter Lundtang og Nina fra Ærø – ny besætning nye historier!