

ERSUS pilgrimstur Skotland Rundt 2024, Beretning nr. 4

21-30/7 Oban-Ullapool

Besætning: Peter Lundtang og Nina, Lasse og Ute (fra Seruminstituttet) og Erik

Lige nu er vi på 4. etape Ullapool-Kirkwall og vi glider i vindstille forbi det nordlige Isle of Skye, store fjelde i grå og røde farver, hvide små huse med skifertage og en skorsten i hver ende, underligt lange, smalle og høje i forhold til danske dimensioner – skotsk middelaldertypehus?

Men før vi kom her gik vi fra Oban sammen med World Around Clipper Race bådene, vi kunne næsten følge dem - hmm!

Oban-Loch Na Droma-Buidhe

Første dag gik vi gennem sundet mellem Isle of Mull og til ankerplads i en Loch. Her er mange sæler og i den smalle indsejling til Lochen så vi pludselig et blås – var der hvaler i nærheden? Lavede aftensmad og gik til køjs. Næste morgen fin vind, var lige i vandet og så sejlede vi mod en anden Loch på Ross of Mull for at besøge den hellige ø Iona.



Loch Na Droma-Buidhe-Loch Na Lathaigh og IONA

Vinden var fin og vi gled nord om Mull og nedover. Passerede på vejen Staffa med mange søpapegøjer og basaltsøjler i perfekte oktagoniske former.



I den nye Loch fortøjede vi ved en bøje, pumpede gummibåden op og afprøvede den nye elmotor. Det gik fint, 3 ad gangen i båden dog. Vi gik en aftenstur ind til en pub og smagte på varerne og forhørte os om bus til færgen til Iona 7-8 km herfra. Næste morgen var der kun plads til to i bussen og resten tomlede med stort held.

Iona er en hellig ø hvor munken (senere Skt.) Kolumba slog sig ned for at forkynde den keltiske kristendom som blomstrede i Irland til de hedenske skotter. Der blev bygget klostre og en domkirke og Kolumba tegnede og fortalte om denne naturvenlige pacifistiske udgave af kristendommen som vandt indpas og senere også blev eksporteret til de yderste skær i Vestnorge.



At komme til Iona var den gang og velsagtens for mange også i dag en form for kristen pilgrimsrejse. Der bliver bedt og hvilet ved de mange store kors på vejen og rundt klostret.



Inde i kirken står en model af de skinbåde de irske munke rejste omkring på Nordatlanten med og bl. nåede Færøerne og Island nogle århundrede før vikingerne. I ornamentikken på korsene og i kirken kan man i øvrigt se den store afsmitning fra vikingerne, som regelmæssigt kom og plyndrede omkring Skotland og England, for senere at slå sig ned og mixe med lokalbefolkningen. De slyngede slangemønstre ses tydeligt. Også bådene blev inspireret og bygget som vikingerne gjorde.



I dag kommer mange tusinde årligt for at besøge Iona og der er et refugium man kan slå sig ned i over kortere eller længere periode. Et meget fredfyldt sted.



Loch Na Lathaigh-Tobermory

Efter således at have fået rensat blodet ville vi til byen. Sejlede i rigtig god vind til Tobermory på Mull.



Meget farverig by med særdeles god fiskerestaurant og et whisky-destilleri – begge dele smagte fortrinligt. Her fik vi også vasket os selv med samt vores tøj.



Vi mødte flere danske både, både et yngre og et ældre ægtepar på vej til Caribien og jorden rundt. Jeg må sige jeg er imponeret at det gåpåmod der driver afsted på disse lange sejlture. 2-3 mdr. er so far nok for mig, livet og arbejdet hjemme er fortsat også rigt og noget jeg ikke vil undvære længere tid af gangen. Men hatten af for dem der kaster sig ud på dybt vand!



Tobermory-Plockton

Herfra sejlede vi så op mellem Isle of Skye og fastlandet. Igen meget meget smuk sejlads i god vind og snævre farvande, heldigvis uden for meget strøm som kan gøre sejladsen vanskelig til tider. I plockton ankrede vi ved en mooring sammen med 15-20 andre lystbåde, ellers havde vi bortset fra i havnene kun været en 2-3 både i de Lochs vi har ankret i.

Plockton-Loch Ewe

Fra Plockton gik det igen med finsydlig vind nordover mod Ullapool, vi har nu den 27 og Peter og Nina skal hjemover den 29/7, hvor også ny besætning ankommer, så vi har lidt travlt. Ankrede ret tæt på land og så fede sæler der lå og rullede sig i kelp (tang) og sten inde på bredden. En havørn kom svævende og slog sig også ned tæt på. Lasse har entusiastisk forsøgt sig med fiskeri efter makrel uden held - kroge er mistet, stangen er knækket og hjulet gået i udu – fangstnettet har ikke været i brug! Det er så også første gang han prøver lykken, ren amatør!

Loch Ewe-Ullapool

Sidste stræk på denne etape gik så ind til Ullapool, igen fin halv vind indover. Fortøjede i fiskerihavn ved pontonbro, så er vi frik for at tænke på de 4 meters forskel mellem høj- og lavvande. Ullapool igen en meget fin by med typisk skotsk arkitektur. Var på restaurant og få røget makrel rørt op i rødbede – ikke den helt store oplevelse. Næste dag rejste Nina og Peter med bus til Edinburgh og fløj hjem. Lasse og Ute ventede til dagen efter, og vi afsluttede turen med en god skotsk bøf. Første gangs sejltur for de to's vedkommende, nu taler de om måske at købe en lille båd, så de har nydt det.

I havnen lå i øvrigt Artemis, Lindemanns gamle coaster, søsterskib til A. Fabricius så vidt jeg husker, begge gamle norske hvalfangere. Nu er den rigget op til 3 mastet bark som vi ofte ser den i Marstal også.

